



Bileam en de sprekende ezel



Bileam en de sprekende ezel

verhaal

Er was eens een man met de naam Bileam. Hij woonde dicht bij een grote rivier, de Eufraat. Bileam had een bijzondere gave: hij kon in de toekomst kijken. Hierdoor was hij heel beroemd en werd hij vaak gevraagd om mensen te helpen met zijn voorspellingen.

In dezelfde tijd, maar in een ander land, leefde koning Balak. Balak was de koning van Moab en hij had een groot probleem. Een machtig volk, het volk Israël, was na hun lange reis uit Egypte in de buurt van zijn land gekomen. Balak had gezien hoe sterk en dapper de Israëlieten waren, en hij was doodsbang dat ze zijn land zouden binnenvallen en alles zouden vernietigen. Koning Balak dacht diep na en bedacht toen een plan. 'Als ik Bileam, de beroemde waarzegger, kan overhalen om het volk Israël te vervloeken, dan kan ik ze misschien verslaan,' dacht hij. Hij stuurde boodschappers met mooie cadeaus naar Bileam en vroeg hem om Israël te vervloeken.

De boodschappers vertrokken en gaven Bileam de boodschap van koning Balak. Bileam wilde eerst aan God vragen of Hij dat wel goedvond en zei tegen de boodschappers: "Blijf vannacht hier en ik zal jullie vertellen wat de Heer tegen mij zegt." En dus bleven de boodschappers van koning Balak bij Bileam. Die nacht sprak God tot Bileam en zei: "Wie zijn die mannen bij jou?" Bileam antwoordde: "Balak, de koning van Moab, heeft hen gestuurd met het verzoek om het volk Israël te vervloeken." God zei tegen Bileam: "Ga niet met hen mee en vervloek het volk niet." De volgende ochtend zei Bileam tegen de boodschappers: "Ga terug naar jullie land, want de Heer geeft mij geen toestemming om met jullie mee te gaan."

De boodschappers keerden terug naar Balak en vertelden hem wat Bileam had gezegd. Maar Balak gaf niet op. Hij stuurde belangrijkere mannen met nog duurdere geschenken naar Bileam. Zij gaven hem de volgende boodschap van koning Balak: "Laat niets je tegenhouden om naar mij toe te komen. Ik zal je rijkelijk belonen en alles doen wat je zegt. Kom en vervloek dit volk voor mij." Maar Bileam antwoordde: "Ik kan niets doen tegen de wil van de Heer, mijn God. Blijf vannacht hier, en ik zal zien wat de Heer deze keer zegt." Die nacht zei God tegen Bileam: "Je weet mijn antwoord, maar als jij wil, ga dan met hen mee en doe alleen wat Ik je zeg."

Bileam besloot met de Moabitische mannen mee te gaan. De volgende ochtend maakte Bileam zich klaar, zadelde zijn ezelin en vertrok.



Bileam en de sprekende ezel

verhaal
(vervolg)

Onderweg werd God boos op Bileam, omdat hij toch meeging. Daarom stuurde Hij een engel met een groot zwaard in de hand om de weg te versperren. De ezelin zag de engel op de weg staan en ging opzij, van het pad af, het veld in. Bileam, die de engel niet zag, sloeg de ezelin om haar weer op het pad te krijgen.

Een stukje verderop kwamen ze op een smalle weg tussen wijngaarden, met muren aan beide kanten. Weer verscheen de engel. De ezelin zag de engel en drukte zich tegen de muur. Hierdoor raakte Bileams voet bekneld. Bileam werd boos en sloeg de ezelin opnieuw.

Het pad werd steeds smaller en de engel versperde voor de derde keer de weg. Toen de ezelin de engel zag, ging ze liggen met Bileam nog op haar rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. Op dat moment gebeurde er iets wonderbaarlijks. God liet de ezelin spreken!

Ze zei: "Wat heb ik u misdaan, dat u mij drie keer slaat?" Bileam antwoordde: "Je maakt me belachelijk en zet me voor schut!" De ezelin zei: "Ben ik niet de ezel waarop u al uw hele leven rijdt? Heb ik zoiets ooit eerder gedaan?"

Bileam gaf toe dat dit niet het geval was en plotseling opende God Bileams ogen en zag hij de engel met het zwaard staan. Bileam boog zich en viel op zijn knieën.

De engel zei: "Ik ben gekomen om jou tegen te houden, want je weg is verkeerd. Jouw ezelin heeft mij gezien en heeft mij drie keer ontweken. Dat heeft je leven gered." Bileam antwoordde: "Ik heb verkeerd gehandeld. Als u het niet goed vindt dat ik doorga, zal ik teruggaan." Maar de engel zei: "Ga met de mannen mee, maar zeg alleen wat God je zegt."

Bileam ging verder en hij ontmoette koning Balak. Balak bracht Bileam naar drie verschillende plekken om Israël te vervloeken. Maar elke keer als Bileam zijn mond opendeed, zei hij precies het tegenovergestelde van wat Balak wilde en zegende hij Israël. Balak werd woedend en zei: "Ik heb je geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar je hebt ze alleen maar gezegend!"

Bileam antwoordde: "Ik kan alleen zeggen wat God mij opdraagt."

Balak werd woedend en stuurde Bileam weg zonder de beloofde geschenken. Bileam keerde terug naar huis. Hij had ontdekt dat het belangrijk is om eerlijk en oprecht te zijn, zelfs als je in de verleiding komt door rijkdom en macht.



Bileam en de sprekende ezel

vragen

Wie was Bileam en wat was zijn bijzondere gave?

Waarom was koning Balak bang voor het volk Israël?

Wat was koning Balak's plan om Israël te verslaan?

Wat gebeurde er onderweg toen Bileam met zijn ezelin op weg ging naar koning Balak?

Wat zei de engel tegen Bileam?

Hoe reageerde Bileam op de woorden van de engel?

Hoe reageerde koning Balak toen Bileam Israël zegende in plaats van vervloekte?

Wat leerde Bileam van deze ervaring?



Bileam en de sprekende ezel

tekeningen

Verdeel het verhaal in twaalf stukken. Teken bij elk stukje een tekening.



Bileam en de sprekende ezel

woordzoeker

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep ze door.

Welk woord staat er niet in? Teken dat onder de woordzoeker.

v	e	t	v	e	r	l	e	i	d	i	n	g	e	n
t	b	o	v	e	r	m	o	d	k	j	i	r	i	n
z	r	o	y	i	p	e	t	p	y	g	e	w	e	r
e	i	d	o	w	a	a	r	z	o	p	j	h	b	z
g	j	w	f	d	g	k	o	n	i	n	g	h	i	i
e	k	o	a	q	s	w	e	r	d	r	t	y	l	y
n	t	e	a	a	s	c	d	f	o	g	b	h	e	d
e	a	d	n	z	r	h	h	g	g	o	a	d	a	n
n	a	e	i	x	a	z	j	a	p	o	l	b	m	e
n	r	r	l	c	e	k	e	l	p	i	a	a	y	d
y	f	t	e	v	s	g	e	g	r	p	k	o	t	e
e	u	u	z	b	d	f	n	g	g	h	e	m	u	o
d	e	o	e	n	m	m	j	e	k	e	l	r	p	w
a	i	s	u	a	e	d	a	c	q	w	r	e	s	o
c	v	e	r	v	l	o	e	k	e	n	i	n	o	k

- | | |
|---------------|------------|
| Balak | koning |
| Bileam | Moab |
| boodschappers | |
| cadeaus | rijkdom |
| Engel | vervloeken |
| Egypte | verleiding |
| Eufraat | waarzegger |
| ezelin | woedend |
| God | zegenen |



Bileam en de sprekende ezel

creatief denken

Praat samen in je groepje over deze vragen.

Stel je voor dat het verhaal van Bileam in de moderne tijd gebeurt. Hoe zou het eruitzien? Wie zouden de personages zijn en wat zouden de uitdagingen zijn?

Als je Bileams ezel was, hoe zou je hem proberen te waarschuwen zonder te praten? Wat zou je doen om zijn aandacht te krijgen?

Bedenk een andere manier waarop het verhaal van Bileam eindigt. Wat zou er gebeuren als Bileam niet luisterde naar zijn ezel?

Is het altijd verkeerd om iets te doen omdat je er iets voor krijgt, zoals geld of cadeautjes? Wanneer zou het wel of niet goed zijn?

Waarom is het belangrijk om naar waarschuwingen te luisteren? Vertel over een situatie waarbij je een waarschuwing kreeg. Wat heb je toen gedaan?

Wat als dieren konden praten zoals Bileams ezel? Hoe zou de wereld eruitzien en wat zouden de dieren tegen ons zeggen?



Bileam en de sprekende ezel

quizkaarten
maken

Bedenk zes vragen die je met behulp van de tekst kunt beantwoorden. Schrijf op elk kaartje één vraag, met het antwoord in een andere kleur. Begin je vragen met: wie, wat, waarom, waar, wanneer, hoe, hoeveel, waarmee, waarvan of welke.



Bileam en de sprekende ezel

stelopdracht

Stel je voor dat jij de gaven hebt van Bileam! Jij kan in de toekomst kijken en je kunt vloeken en zegeningen uitspreken. Hoe zou jij die gaven gebruiken?

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dashed lines for writing.



Bileam en de sprekende ezel

alfabetspel

Schrijf bij elke letter iets op dat begint met die letter en iets te maken heeft met dit verhaal.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



Bileam en de sprekende ezel

praatkaartjes

Dit zijn allemaal woorden uit het verhaal. Kies een woord uit en vertel wat je weet. Praat samen in je groepje over deze woorden.

Je kunt ook een kaartje trekken, het woord omschrijven en de anderen laten raden. Vertel dan wel steeds wat het woord met de verhalen te maken heeft.

Bileam

rivier

Eufraat

beroemd

helpen

voorspelling

koning

Balak

Moab

probleem

vernietigen

vervloeken

boodschappers

cadeaus

God

tegenhouden

ezel(in)

wijngaarden

engel

zwaard

zegenen

eerlijk

oprecht

verleiding



Bileam en de sprekende ezel

kunstwerk



Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bileam#/media/Bestand:PI150002_Cognacq-Jay_Rembrandt_onesse_de_Balaam_rwk.jpg



Juffrouw Femke voor Het Grote Verhaal

het
grote
verhaal

Bileam en de sprekende ezel

vragen bij het
kunstwerk

Dit schilderij is geschilderd door de beroemde kunstenaar Rembrandt van Rijn, die ook De Nachtwacht maakte. Wat is je eerste indruk?

Kijk eens goed naar de verschillende personen. Wie herken je uit het verhaal? Wat doen ze?

Zie je de engel met het zwaard? Waarom staat de engel daar? Wat probeert de engel te doen?

Kijk naar Bileam en de ezel. Wat lijkt Bileam te doen? Hoe gedraagt de ezel zich?

Zie je de mensen op de achtergrond? Wie zouden zij kunnen zijn en waarom zijn ze belangrijk in dit verhaal?

In welk stuk van het verhaal past dit schilderij het beste? En waarom vind je dat?

Wat vind je van dit schilderij?

Wat vind je mooi?

Wat vind je niet zo mooi?

Hoe heeft de schilder gewerkt?

Welke kleuren heeft hij gebruikt?

En hoe heeft hij gewerkt met licht en donker?

Welke titels kun je bedenken bij dit kunstwerk?



Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bileam#/media:Rembrandt%27s_Bileam.jpg



Bileam en de sprekende ezel

Een elfje is een gedicht dat bestaat uit elf woorden.

De woorden worden als volgt verdeeld:

- de eerste regel: één woord
- de tweede regel: twee woorden
- de derde regel: drie woorden
- de vierde regel: vier woorden
- de vijfde regel: één woord

Schrijf zoveel mogelijk woorden op, die passen bij het verhaal van Bileam.



Maak zelf nu een elfje dat past bij het verhaal van Bileam en de sprekende engel.



Bileam en de sprekende ezel

vragen
antwoorden

Wie was Bileam en wat was zijn bijzondere gave?

Bileam was een man die dicht bij de Eufraat woonde en de gave had om in de toekomst te kijken.

Waarom was koning Balak bang voor het volk Israël?

Koning Balak was bang voor het volk Israël omdat ze sterk en dapper waren en na hun lange reis uit Egypte in de buurt van zijn land kwamen. Hij vreesde dat ze zijn land zouden binnenvallen en alles zouden vernietigen.

Wat was koning Balak's plan om Israël te verslaan?

Koning Balak's plan was om Bileam over te halen om het volk Israël te vervloeken, in de hoop dat hij ze dan zou kunnen verslaan.

Wat gebeurde er onderweg toen Bileam met zijn ezelin op weg ging naar koning Balak?

Onderweg werd God boos op Bileam omdat hij toch ging, en Hij stuurde een engel met een groot zwaard om de weg te versperren. De ezelin zag de engel en week drie keer uit, wat Bileam boos maakte. Uiteindelijk liet God de ezelin spreken en Bileam zag uiteindelijk de engel.

Wat zei de engel tegen Bileam?

De engel zei dat hij gekomen was om Bileam tegen te houden omdat zijn weg verkeerd was, en dat de ezelin drie keer zijn leven had gered door de engel te ontwijken.

Hoe reageerde Bileam op de woorden van de engel?

Bileam gaf toe dat hij verkeerd gehandeld had en bood aan terug te gaan als de engel dat wilde, maar de engel zei dat hij met de mannen mee moest gaan en alleen mocht zeggen wat God hem opdroeg.

Hoe reageerde koning Balak toen Bileam Israël zegende in plaats van vervloekte?

Koning Balak werd woedend en stuurde Bileam weg zonder de beloofde geschenken.

Wat leerde Bileam van deze ervaring?

Bileam leerde dat het belangrijk is om eerlijk en oprecht te zijn, zelfs als je verleid wordt door rijkdom en macht.



Dit lesmateriaal is gemaakt door Femke Bosmans (Juffrouw Femke)
in opdracht van Het Grote Verhaal.

Je mag dit natuurlijk vrij gebruiken in je eigen klas.
Fijn als je het aanbeveelt bij je collega's. 😊



het
gr te
verhaal

Het is niet toegestaan om dit document
door te verkopen aan of te delen met anderen.

Op al mijn werk zit copyright.

De afbeeldingen, lettertypes en borders zijn gekocht bij:

